

Anton Verdijk



Geboren

9 januari 1877 te
Beugen en
Rijkevoort

Overleden

15 juni 1951
te Eindhoven

Gehuwd met

Johanna Maria
Peynenborg

Datum uitreiking

31 december 1945

Anton Verdijk

Anton Verdijk is tweemaal burgemeester van Eindhoven geweest. Hij is de eerste burgemeester van Groot Eindhoven, na de annexatie van Tongelre, Woen-sel, Strijp, Gestel en Stratum op 1 januari 1920. Hij bleef burgemeester tot 31 januari 1942.

Onder zijn burgemeesterschap groeide het aantal inwoners van Eindhoven van 46.000 naar 130.000. Hij had een zware taak, die hij verdienstelijk vervulde. Er verrijzen in die 25 jaar niet alleen hele woonwijken, ook krijgt Eindhoven onder meer een nieuw slachthuis, een vliegveld en het Van Abbemuseum.

Verdijk wordt 15 oktober 1941 op een vergadering in Den Haag door de Duitse bezetter gearresteerd. Hij zou te lichtzinnig bewijzen van goed gedrag hebben afgegeven aan arbeiders voor het vliegveld Welschap en joden in bescherming nemen.

Hij zit 28 dagen vast in het Oranjehotel te Scheveningen. Half november 1941 keert hij nog even terug naar Eindhoven, eenmaal vrij krijgt hij te horen dat hij uit zijn ambt is gezet. Veearts Pulles, een NSB'er, is vanaf dat moment burgemeester van Eindhoven.

Als Eindhoven op 18 september 1944 wordt bevrijd, wordt Verdijk opnieuw burgemeester. Hij leest die dag op de Markt een proclamatie voor, die wordt besloten met het Wilhelmus. Verdijk leidt de noodraad (tijdelijke gemeenteraad) tot 31 december 1945, de dag waarop hij ook formeel afscheid neemt.

De bijbehorende gouden eremedaille moet hij dan tegoed houden; door de naoorlogse schaarste is het niet mogelijk dit waardevolle kleinood te vervaardigen en uit te reiken.